

Μαρτυρία Φρίξου Δημητριάδη



ΟΝΟΜΑ:	Φρίξος Δημητριάδης (τομεάρχης περιοχής Σολέας)
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	14 Οκτωβρίου 1930
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ:	Αρχές του 1955
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ:	Ράλλης, Ρώμος
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:	Σολέα
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ:	Ναι, επικηρυγμένος

Ο Γιωρκάτζης και ο δεκαεπτάχρονος Άγγλος στρατιώτης

Τον Γιωρκάτζη τον πρωτοσυνάντησα στα κρατητήρια Ομορφίτας τον Φεβρουάριο του 1957, μαζί με τα γνωστά ηγετικά στελέχη της ΕΟΚΑ Φειδία Καρυόλαιμο και Ανδρέα Τσιάρτα.

Σ' αυτά τα κρατητήρια είχαμε υποστεί φριχτά βασανιστήρια από τους διαβόητους βασανιστές Μακκάουν και Μέρλιν.

Ο Γιωρκάτζης και οι άλλοι δύο είχαν συλληφθεί πριν από μένα και τα βασανιστήρια που με ανέμεναν αυτοί ήδη τα είχαν περάσει. Τα βασανιστήρια που πέρασα, που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη φαντασία, τα περιγράφω στο βιβλίο μου *Βασανιστήρια: Πλάτρες - Ομορφίτα - Λεύκα*.

Ο Γιωρκάτζης, πριν από τη σύλληψή του, βρισκόταν στη Μαραθάσα με την αντάρτικη ομάδα του και συνεργαζόταν με τον Μάρκο Δράκο.

Ο Ανδρέας Τσιάρτας ήταν τότε ο τομεάρχης Λευκωσίας και ο Φειδίας Καρυόλαιμος, νεαρός θεολόγος, ο κεντρικός σύνδεσμος της Οργάνωσης στη Λευκωσία.

Έτσι, μέσα στα μπουντρούμια της φυλακής δεν ήμουν μόνος, αλλά είχα άλλους τρεις μαζί μου και ο ένας βοηθούσε και ενίσχυε τον άλλο.

Όταν με πήραν και με βασάνισαν σχεδόν μέχρι θανάτου, όταν με πήραν σε κάποιο κελί, εκεί ήταν ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο οποίος έτρεξε κοντά μου και με βοήθησε πολύ. Ήμουν εντελώς γυμνός, τα ρούχα μου ήταν βρεγμένα, ακάθαρτα και άχρηστα, και ο Γιωρκάτζης μού πρόσφερε το δικό του τρικό, σαν φανέλα.

Εγώ ήμουν ράκος και ο Γιωρκάτζης ήταν συνέχεια κοντά μου και με βοηθούσε. Τον ρώτησα για τη σύλληψή του στο Όμοδος και αν τον βασάνισαν πριν μεταφερθεί στην Ομορφίτα. Μου είπε πως οι Άγγλοι στρατιώτες χτύπησαν βάνουσα όλους τους αγωνιστές που συνέλαβαν μέσα στο κρησφύγετο και ότι ο άγιος ξυλοδαρμός τους κράτησε αρκετές ώρες. Στη συνέχεια μου είπε πως την ώρα που τους βασάνιζαν ένας νεαρός Άγγλος στρατιώτης, δεκαεπτά περίπου χρονών, πλησίασε τον Γιωρκάτζη και του μίλησε πολύ φιλικά. Του μίλησε αγγλικά, αλλά σε χαμηλό τόνο, για να μην τον ακούνε οι άλλοι, και του είπε: «Μας υποχρεώνουν να σας πολεμήσουμε και να σας χτυπήσου-

με. Εμείς ξέρουμε ότι οι Έλληνες αγαπούν πολύ την πατρίδα τους». Και ο στρατιώτης συνέχισε στα αρχαία ελληνικά: «Μητρός τε και πατρός τε και τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερον ἐστὶν ἡ πατρίς».

Ένα από τα βασανιστήρια των Άγγλων τότε ήταν και ο εγκλεισμός στο Dark Room, το Σκοτεινό Δωμάτιο. Όταν με πέταξαν μέσα στο Σκοτεινό Δωμάτιο, ήταν μέσα και ο Γιωρκάτζης, ο οποίος και πάλι μου συμπαραστάθηκε και με βοήθησε να σταθώ όρθιος.

Έχω υποστεί φριχτά, απίστευτα βασανιστήρια. Τα ίδια υπέστη και ο συναγωνιστής μου Πολύκαρπος Γιωρκάτζης.



Ο Γιωρκάτζης με συναγωνιστές του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αγκαλιάζει τον Κυριάκο Πατατάκο και τον Γιαννάκη Μάτση. Καθημένος ο Άντρος Νικολαΐδης.