

Μαρτυρία Γλαύκου Κληρίδη



ΟΝΟΜΑ:	Γλαύκος Κληρίδης Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	24 Απριλίου 1919
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ:	Υπερείδης
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ:	Λευκωσία
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ:	Όχι

Ο Πολύκαρπος είχε πάντα αυτοέλεγχο

Ερώτηση: *Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη ερώτηση είναι να μας πείτε πότε και πού γνωρίσατε τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη.*

Έτυχε να τον δω και να τον γνωρίσω σε μια από τις επισκέψεις μου στις Κεντρικές Φυλακές, όταν είχα πάει για να συναντήσω κρατουμένους αγωνιστές που ήμουν συνήγορός τους. Χαιρετιστήκαμε και κάναμε χειραψία.

Ερώτηση: *Πότε άρχισε η συνεργασία σας με τον Γιωρκάτζη και πού τον συναντούσατε;*

Όταν ανέλαβε τομεάρχης Λευκωσίας, μετά τη δραπέτευσή του, με το γνωστό τρόπο, από τις Κεντρικές Φυλακές. Οι συναντήσεις μας εγένοντο στο σπίτι του μακαρίτη Γαβριηλίδη (Πασιά), που βρισκόταν στη Λευκωσία. Το σπίτι ήταν ένα παλαιό καλοδιατηρημένο αρχοντικό. Σ' αυτό το σπίτι υπήρχε ένα μεγάλο πλυσταριό, το οποίο ο μακαρίτης Γαβριηλίδης μετέτρεψε σε μπαρ. Στο βάθος του πλυσταριού υπήρχε ένας μικρός χώρος, τον οποίο μετέτρεψαν σ' ένα μικρό κρησφύγετο. Στο μπαρ αυτό ο Γαβριηλίδης είχε συχνά αρκετούς προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων και Άγγλους, κατά προτίμηση από τα Special Branch. Όταν επρόκειτο να έχει τέτοιες επισκέψεις, μας ειδοποιούσε προηγουμένως, κι εγώ με τον Πόλυ κρυβόμαστε στη μικρή κρύπτη καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής των προσκεκλημένων του. Από κει που κρυβόμαστε ακούγαμε ευδιάκριτα όλες τις συζητήσεις που γινόντουσαν στο μπαρ και κρατούσαμε σημειώσεις για πληροφορίες οι οποίες ελέγοντο, ειδικά έπειτα από πολλή οινοποσία, από τους Άγγλους. Όταν έφευγαν οι προσκεκλημένοι, μελετούσαμε και αξιολογούσαμε μαζί με τον Πόλυ τις σημειώσεις μας και στη συνέχεια τις διαβιβάζαμε προς τον αρχηγό της Οργάνωσης. Οι πληροφορίες οι οποίες κυρίως μας ενδιέφεραν αφορούσαν μετακινήσεις για προτιθέμενες επιχειρήσεις και έρευνες, για πληροφορίες που κατόρθωναν, ύστερα από εξαντλητικές και επώδυνες ανακρίσεις, να αποσπάσουν από συλληφθέντες αγωνιστές κ.λπ. Οι πληροφορίες που στέλλαμε εμείς προς την Οργάνωση, μαζί με τις πληροφορίες που έπαιρνε η Οργάνωση και από άλλες πηγές, διασταυρώνονταν και αξι-

ολογούνταν και αποτελούσαν χρήσιμο υλικό για τις περαιτέρω ενέργειες της Οργάνωσης. Αυτές οι συγκεντρώσεις στο σπίτι του μακαρίτη Γαβριηλίδη γινόντουσαν δύο φορές την εβδομάδα.

Ερώτηση: *Κάποιοι διαδίδουν ότι ο Γιωρκάτζης ήταν πράκτορας των Άγγλων. Εσείς, τι λέτε;*

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Η όλη δράση των ομάδων που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του Πολύκαρπου και ιδίως τα πλήγματα που επέφεραν αυτές οι ομάδες προς τις αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως και διάφορες άλλες δικές του ενέργειες, αποτελούσαν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της καθ' όλα συμπεριφοράς και νομιμοφροσύνης του Γιωρκάτζη προς την Οργάνωση και τον αρχηγό της, ο οποίος τον θεωρούσε ως έναν από τους πλέον ικανούς και στενότερους συνεργάτες του.

Ερώτηση: *Τι τύπος ανθρώπου ήταν ο Γιωρκάτζης;*

Ο Πόλυς ήταν πάντοτε λιτοδίαιτος και συγκρατημένος και σπανίως έπινε. Πάντοτε ήθελε να έχει τον έλεγχο των λόγων και των πράξεών του, γι' αυτό ήταν πολύ προσεκτικός. Αν με ρωτούσατε για μένα, τότε το πράγμα αλλάζει. Μετά βεβαιότητας δηλώνω ότι ουδέποτε είδα τον Πολύκαρπο να είναι εκτός ελέγχου.



Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος, αγωνιστής της ΕΟΚΑ και στενός συνεργάτης του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, τόσο κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, όσο και αργότερα, όταν και οι δύο υπουργοποιήθηκαν από τον Μακάριο. Ο πρόωρος θάνατος του Τάσου Παπαδόπουλου στέρησε μια σημαντική μαρτυρία για τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη.