

Μαρτυρία Λάμπρου Καυκαλλίδη



ΟΝΟΜΑ:	Λάμπρος Καυκαλλίδης
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:	19 Μαΐου 1923
ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ	
ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ:	Από τους πρώτους, το 1954
ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ:	Ακρίτας, Φαβρίκιος
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:	Ένα χρόνο με Διγενή και Αυξεντίου στον Κύκκο, μετά το θάνατο του Αυξεντίου γίνεται διάδοχός του, τομεάρχης Πιτσιλιάς
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ:	Τέσσερα χρόνια καταζητούμενος, δραπετεύσε από το Φρούριο της Κερύνειας

ΗεκτέλεσητουΣτεφανίδηήταναπόφασητηςΟργάνωσης – όχι του Γιωρκάτζη

Ερώτηση: Πότε γνωριστήκατε με τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη;

Γνωριζόμασταν από παλιά γιατί καταγόμασταν από την ίδια περιοχή και ήμασταν από τους πρώτους που ενταχθήκαμε στην ΕΟΚΑ. Εγώ ήμουν τοπικός σύνδεσμος και ο Γιωρκάτζης ανέλαβε να οργανώσει την Αστυνομία για να παίρνει πληροφορίες. Επειδή δεν είχε πολλούς γνωστούς μέσα στη Λευκωσία, ερχόταν στο κατάστημά μου και στο σπίτι μου και συναντιόταν με κάποια μέλη της Αστυνομίας, όπως τον Αριστοκλέους και τον Στόκκο. Αυτοί του έδιναν πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις των Άγγλων και ο Γιωρκάτζης τούς έδινε οδηγίες.

Επειδή στην αρχή ο Γιωρκάτζης δεν είχε συνδέσμους, ήμουν ο σύνδεσμός του. Ερχόταν κοντά μου ο Καραολής, έφερνε πληροφορίες, έπαιρνε πληροφορίες. Και άλλοι σύνδεσμοι έρχονταν κοντά μου για να φέρουν πληροφορίες στον Γιωρκάτζη· τις έπαιρνα και του τις έδινα.

Ερώτηση: Τι θυμάστε από τη δράση του Γιωρκάτζη κατά τη διάρκεια του αγώνα;

Με τον Γιωρκάτζη συνεργάστηκα στις αρχές του αγώνα. Συνελήφθη, όμως, όταν έδωσα το αυτοκίνητό μου σε αγωνιστές της ΕΟΚΑ για να εκτελέσουν κάποιον (τον Πουλλή). Είδαν το αυτοκίνητό μου, με εντόπισαν, με συνέλαβαν και με πήγαν στα κρατητήρια. Δραπέτευσα στις 23 Σεπτεμβρίου του '55 και ενώθηκα με την ομάδα του Διγενή μέχρι το τέλος του αγώνα. Έτσι, δεν είδα τον Γιωρκάτζη μέχρι που τέλειωσε ο αγώνας.

Ερώτηση: Τι ακούσατε για τη δράση του Γιωρκάτζη;

Είχε πολύ καλή δράση.

Ερώτηση: Ακούγονται φήμες ότι τάχα ο Γιωρκάτζης ήταν πράκτορας των Άγγλων και τον άφηναν να φεύγει, ότι δεν δραπέτευε. Τι νομίζετε εσείς;

Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν ήταν πράκτορας των Άγγλων. Αλλά, όταν τέλειωσε ο

αγώνας, δεν ξέρω πώς, τον ξεγέλασαν και πήγε με την Ουρανία Κοκκίνου* και τον Μακάριο και δέχτηκε τις Συμφωνίες. Ορισμένοι από εμάς δεν τις δεχτήκαμε και ο Γιωρκάτζης ήταν εναντίον μας.

Ερώτηση: *Τι είδους συνεργασία είχατε μαζί του;*

Συνεργάστηκα πολύ καλά μαζί του στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ερχόταν στο σπίτι μου.

Ερώτηση: *Τι είδους άνθρωπος ήταν;*

Ήταν καλό παιδί, ήταν τίμιος.

Ερώτηση: *Ως χαρακτήρας, πώς ήταν;*

Ήταν οργανωτικός. Είχε έμφυτο το οργανωτικό ταλέντο. Οργάνωσε καλά την Αστυνομία και έπαιρνε πολλές πληροφορίες. Ήταν πολύ καλός.

Ερώτηση: *Είχατε συνεργασία μαζί του μετά τον αγώνα, όταν έγινε υπουργός;*

Όχι. Εγώ καταπολεμήθηκα γιατί ήμουν αντιζυριχικός, ήμουν του Διγενή. Για να είμαι ειλικρινής, με πολέμησαν και ο Μακάριος και ο Γιωρκάτζης.

Ερώτηση: *Επαφή, όμως, είχατε, τον βλέπατε καθόλου;*

Ναι, πήγαινα και τον έβλεπα και λέγαμε τα δικά μας. Βρεθήκαμε και όταν τον έπαυσε ο Μακάριος και κατάλαβα ότι το μετάνιωσε.

Ερώτηση: *Τι μετάνιωσε;*

Μετάνιωσε που πήγε με τους Ζυριχικούς.

Ερώτηση: *Σας είπε, δηλαδή, ότι μετάνιωσε;*

Έτσι κατάλαβα, ότι μετάνιωσε που πήγε μαζί τους.

Ερώτηση: *Τι γνωρίζετε για τη δολοφονία του;*

Δεν γνωρίζω τίποτε. Ακούσαμε διάφορα, αλλά δεν γνωρίζω.

Ερώτηση: *Τι ακούσατε, δηλαδή;*

* Γνωστή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ, που υποστήριζε την πολιτική του Μακαρίου.

Ακούσαμε ότι τον δολοφόνησαν άνθρωποι του Μακαρίου, αλλά δεν γνωρίζω. Λένε ότι τον δολοφόνησαν δύο Μιχαλάκηδες. Λένε ότι πήραν το αυτοκίνητο του Παπαποστόλου για κάλυψη. Ακούστηκε ότι τον σκότωσε ο Παπαποστόλου, αλλά άλλοι λένε ότι δεν είναι αυτός που τον σκότωσε. Λέγεται, επίσης, ότι τον εκτέλεσαν σε άλλο σημείο και τον μετέφεραν εκεί. Δεν ξέρω, τι να σας πω; Αυτές είναι οι φήμες που ακούστηκαν, που διαδόθηκαν.

Ερώτηση: *Εσείς ήσασταν κοντά στον Διγενή. Πιστεύετε ότι για την εκτέλεση του Γιαννάκη Στεφανίδη ευθύνεται ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης;*

Όχι, δεν πιστεύω ότι ευθύνεται ο Γιωρκάτζης. Η εκτέλεση του Στεφανίδη ήταν απόφαση της Οργάνωσης.